

*Als je in de harten van zovelen een plaatsje  
hebt gekregen, dan is het leven rijk geweest.*

Verdrietig, maar ook vervuld van mooie herinneringen,  
hebben wij afscheid genomen van onze  
allerliefste moeder en oma.

## *Joke van den Dungen-Pullens*

\* Waalwijk, 2 oktober 1937 † Dongen, 11 augustus 2020

Antoine en Ans  
Ewald en Ans  
Simone en Stijn  
Maarten en Polina  
Benny  
Jeanine en Richard  
Esmé en Olav  
Ralph en Sharon  
Ilse en Pierre

De afscheidsbijeenkomst zal in besloten kring plaatsvinden.

U kunt een herinnering of steunbetuiging met ons delen via  
haar condoleanceregister op [www.vangorpuitvaartzorg.nl](http://www.vangorpuitvaartzorg.nl)

Correspondentieadres:  
Van Gorp Uitvaartzorg, t.a.v. familie Van den Dungen  
Hoofdstraat 32, 5171 DD Kaatsheuvel



*Wat je in je hart bewaart  
Dat raak je nooit meer kwijt*

*Wat wij samen hebben meegemaakt  
Staat geschreven in de tijd*

*Wat wij samen beleefd hebben  
Worden mooie herinneringen*

*Ze blijven in ons hoofd bestaan  
De grote en de kleine dingen*

*Maar trots zijn wij op wie je was  
En voor ons altijd zal zijn*

*Denken aan jou als de wind straks waait  
Bij elke straaltje zonneschijn*

*Bij de regen die op ons gezicht neerdaalt  
Als een kus zacht op onze wang*

*Dan voelen wij de vreugde die jij hier gaf  
Jouw hele leven lang*

*Maar wat je in je hart bewaart  
Dat raak je nooit meer kwijt*