

Geschokt omdat het zo snel ging en intens verdrietig door  
dit grote verlies, hebben wij te vroeg afscheid moeten  
nemen van onze lieve moeder en trotse oma

**Adrie Boezer - Bakkeren**  
echtgenote van Wim Boezer †

\* Drunen, 15 maart 1942      † Waalwijk, 16 augustus 2024

Theo  
*Luuk en Frederieke*

Erik en Olga  
*Sylvain en Leonie*  
*Alosha en Jamie-Lee*  
*Délano en Kayleigh*

Carola  
*Shamus en Anouk*

De strijd is gestreden,  
jouw verdriet is voorbij.  
Wij probeerden te helpen,  
maar stonden er machteloos bij.  
Jouw verdriet was enorm,  
zonder papa was voor jou geen leven.  
Je gebroken hart nam jou bij ons weg,  
maar wij halen troost uit de gedachte  
dat je weer bij papa bent.

De afscheidsbijeenkomst vindt plaats in besloten  
kring.

Een steunbetuiging of herinnering kunt u met ons  
delen via haar condoleanceregister op  
[www.vangorpuitsvaartzorg.nl](http://www.vangorpuitsvaartzorg.nl).



**Adrie Boezer - Bakkeren**

Correspondentieadres:  
Van Gorp Uitvaartzorg t.a.v. familie Boezer  
Hoofdstraat 32, 5171 DD Kaatsheuvel