

als ik kon kiezen, dan zou ik je houden
dan zou ik je sparen, genezen, bewaren

als ik kon kiezen, dan zouden we samen
nog tientallen jaren

als ik kon kiezen, verkoos ik het leven
de rust, het gerief

als ik kon kiezen, dan nam ik geen afscheid
maar had ik je bij me
en eindeloos lief

Martijn de Rooij

* 1 november 1980 † 22 december 2024

Bernice
Daan en Floris
Puck 🐾

Correspondentieadres:
Van Gorp Uitvaartzorg t.a.v. familie de Rooij
Hoofdstraat 32, 5171 DD Kaatsheuvel



Een reis
over hoge toppen
en diepe dalen
is voltooid

Martijn

1980 / 2024



Martijn is thuis.

Je kunt persoonlijk afscheid van hem nemen op vrijdag 27 december tussen 18.30 en 19.00 uur bij Van Gorp Uitvaartzorg, Hoofdstraat 32 in Kaatsheuvel.

Wij nodigen je uit voor de afscheidsbijeenkomst van Martijn op maandag 30 december om 9.30 uur in de Lambertuskerk, Kerklaan 4 in Raamsdonk. Ontvangst vanaf 9.00 uur.

Martijn wilde geen bloemen bij zijn afscheid. Liever een donatie voor *Stelvio for Life* of *Stichting Levensportret*. Er zijn collectebussen bij het afscheid.

Je kunt een persoonlijke herinnering of steunbetuiging met ons delen via zijn condoleanceregister op www.vangorpuitvaartzorg.nl.