

'Ver boven de sterren is leven'



Na een korte slopende ziekte is,
in het bijzijn van haar kinderen, vredig overleden
mijn lieve vrouw, onze (schoon)moeder en oma

Dea Siegenaar-Ouwehand

~ Dirkje ~

* Wormer, 10 augustus 1944 † Rosmalen, 4 januari 2025

We zijn dankbaar voor de liefdevolle zorg
van alle medewerkers van hospice Duinsche Hoeve
in Rosmalen, waar Dea ruim twee maanden is geweest.

We zijn diepbedroefd over haar overlijden
maar ook heel ontroerd dat wij dicht bij haar
konden zijn in haar laatste momenten.

In liefde hebben wij haar losgelaten.

Eugène
Kinderen
Kleinkinderen

Mama

*Mama is het woord
waar het leven mee begint
Mama is het woord
dat hoort bij ieder kind
Een woord om zacht te zeggen
niet om te schreeuwen
Het hoeft niets uit te leggen
en gaat door alle eeuwen
Mama is het woord
waar de mensheid mee begint
Mama is een ander woord voor Liefde
~ Toon Hermans ~*



Correspondentieadres:
Van Gorp Uitvaartzorg inz. Dea Siegenaar-Ouwehand
Hoofdstraat 32, 5171 DD Kaatsheuvel

We hebben op 9 januari jl. in intieme kring afscheid van Dea
genomen.

Deel uw medeleven of herinnering met ons in haar digitale
condoleanceregister via www.vangorputvaartzorg.nl.